



Mededelingenblad van de Stichting Erfgoed Goirle
"De Vyer Heertganghen"

Verschijnt 3x per jaar

Secretariaat/redactie:

Adres: Nieuwe Rielseweg 41-43, 5051 PD Goirle

Email: secretariaat@heemkundekring-goirle.nl

Telefoon: 013 5348972

Voorjaar 2024...

Wat was het nat, nat, nat en het houdt nog niet op. De record hoeveelheden neerslag die zijn gevallen zorgden er op vele plaatsen voor dat activiteiten niet door konden gaan en dat menigeen te kampen had met wateroverlast; ook bij ons is enige tijd de stroom uitgevallen doordat vanwege verschuivingen in de ondergrond een kabel beschadigd was geraakt. Verder hebben we het gelukkig allemaal droog kunnen houden.

In deze nieuwsbrief kunt u weer lezen welke activiteiten en gebeurtenissen er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en welke nieuwe activiteiten in voorbereiding zijn. We beginnen met verslagen van de kerstviering, het driekoningen zingen en met de lezingen van Christ Buiks over Veldnamen in Goirle en van Jesse Lapien over de overgang van huize De Bocht naar Sterkhuis. Wat betreft de nieuwe activiteiten willen we vooral de tweede editie van het Schutsboomcollege onder de aandacht brengen. In het Goirles Belang van afgelopen woensdag (27/3) is de uitnodiging aan de Goirlese bevolking gepubliceerd en de eerste belangstellenden hebben zich inmiddels gemeld.

In het Goirles Belang hebt u ook kunnen lezen dat ons heemerf en museum in de zomermaanden weer voor publiek geopend zijn op de eerste en derde zondag van de maand.

We zitten nu in de paastijd en ook Pasen kent bepaalde gebruiken die per regio nogal kunnen verschillen. Zo kent men in Twenthe de paasvuren en in Brabant (o.a. Helvoirt) het 'Paoseieren ophaolen'. Kinderen gaan de deuren langs, slaan met stokken op de grond om hun komst aan te kondigen en zongen een liedje dat als volgt ging:

*Vrouwke, vrouwke doe oe best,
Haol de eikes uit oewe nest,
Van die witte hennen, God zal ze kennen.
één ei is gin ei, 't twidde is 'n half ei, 't derde is 'n paosei.
Van die wit en van die zwart, gif van elk henneke wat.
Wat, wat Hennegat.*



Paasvuur in Twenthe

Na afloop en telling werden de eieren en andere giften onder de deelnemers verdeeld. Of er een typisch Goirlese traditie bestaat in verband met Pasen is mij niet bekend. Misschien kan iemand ons daar wijzer over maken.

Ook bij de minder vrolijke gebeurtenissen willen we stilstaan. De afgelopen periode hebben we van drie vrijwilligers een overlijdensbericht gekregen; in januari van Han Roosen en onlangs in

maart van Mily Vekemans en Kees van de Pol. Verderop in de nieuwsbrief zullen we ingaan op de manier waarop zij deelgenomen hebben aan het heemgebeuren.

= Lezingen en excursies =

Lezing Christ Buiks over toponiemen en veldnamen in Goirle op dinsdag 30 januari 2024 in De Wildacker

Voor een met heemvrienden goed gevulde grote zaal van wijkcentrum De Wildacker in Goirle hield de heer ir. Christ Buiks op dinsdag 30 januari 2024 een lezing met als onderwerp "Toponiemen in Goirle".

Christ Buiks, oud-leraar biologie en landbouwkundige is zeer geïnteresseerd in toponymie ofwel plaatsnaamkunde.

Hij hield als deskundige bij uitstek op dit gebied een interessant betoog over het ontstaan en het gebruik van veldnamen in het bijzonder in onze regio.

Dit alles was de vrucht van vele jaren intensief onderzoek van regionale geschiedenis,

cultuurhistorie en biologie. Daartoe heeft hij vele oude historisch relevante documenten bestudeerd. In het bijzonder die bronnen die informatie bevatten over eigendommen van gronden en landgoederen door de eeuwen heen.

Als resultaat van het werk van de heer Buiks heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan, zoals een database van ca 80.000 vermeldingen van toponiemen, die vervolgens als start kunnen dienen voor verder gedegen onderzoek.

Namens de werkgroep Lezingen en excursies.
Clemens Crombach

Lezing door Jesse Lapien met als titel Van De Bocht naar Sterkhuis op dinsdag 5 maart 2024 in De Wildacker

52 toehoorders bezochten op 5 maart 2024 de lezing "Van de Bocht naar Sterkhuis" Jesse Lapien en Julia van Laarhoven hebben in hun voordracht een inkijk gegeven in het werkerrein van het Sterk Huis en haar cliënten. Een klein beetje geschiedenis ontbrak evenmin in de presentatie. Huis in de Bocht werd in 1910 gebouwd aan de Tilburgseweg in opdracht van de heer E. van Dooren-Hermans, fabrikant van de textiel fabriek 'Van Dooren-Dams' te Korvel in Tilburg. Huis In de Bocht werd gebouwd als landhuis, Over het grondgebied waar tot voor kort Huis In de Bocht stond liep destijds de 'Oude Baan', waarschijnlijk de oudste weg die Goirle kende. Aan die Oude Baan lag een akker, die bij de landopmeting van 1791 werd aangeduid als 'De Bocht aan de Baan'. De heer van Dooren gaf aan zijn landhuis de naam van bovengenoemde akker, nl 'De Bocht'. Op initiatief van dokter Aussems werd In september 1945 Huize In De Bocht geopend. Hij zag dat veel jonge

vrouwen ongehuwd zwanger waren van bevrijder of bezetter. Door de tijd heen waren er allerlei groepen kinderen die de zorg van hun ouders helemaal of gedeeltelijk moesten missen. Het verschijnsel van verlaten kinderen is al eeuwen oud. Kompaan werd opgericht door Dr. Keyzer. Hij was enorm gedreven om kinderen een kans te geven op een gelukkig en gezond leven. Met en na hem hebben velen zich ingezet voor hetzelfde doel Op 1 januari 2018 zijn de jeugdzorg en vrouwenhulpverlening organisatie Kompaan en De Bocht samengegaan in het Sterkhuis. Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. In een veilige omgeving kan men er terecht met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving om in tijden van crisis tot rust kunt komen en te kunnen bouwen aan een veilig en zelfstandig leven. Sterk Huis helpt mensen bij een lastige of bedreigende (thuis)situatie of door een moeilijke periode. Zij helpen bijvoorbeeld mensen die

te maken hebben met huiselijk geweld of seksueel misbruik. Waaruit bestaat Sterk Huis?

- Afdelingen voor veilige opvang van mannen, vrouwen en hun kinderen
- Groepen voor kinderen en jongeren
- Opvang en begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers

- Ambulante hulpverlening
- Pleegzorg en gezinshuizen
- Psychotraumacentrum

Namens de werkgroep Lezingen en excursies.
Kees Wouters

= Driekoningen zingen =

Dit jaar, 6 januari 2024, heeft het traditionele driekoningen zingen geen doorgang gevonden. Na het geringe aantal deelnemers vorig jaar hebben we als Driekoningencomité moeten concluderen dat de viering van Driekoningen en het Driekoningen zingen niet echt meer leeft. We hebben een aantal jaren geprobeerd deze traditie nieuw leven in te blazen, maar dat is niet gelukt. We zijn nu op het punt gekomen dat we geen mogelijkheden meer zien om dit jaarlijkse evenement nog langer voort te zetten. Besloten is het project voorlopig in de ijskast te zetten en eventuele nieuwe ontwikkelingen af te wachten. Het idee van een lichtjesstoet (naar het voorbeeld van Tilburg) zien we nog niet als een alternatief, maar we kunnen als Goirle wel deelnemen aan de stoet. Dit jaar hebben de reuzen van Goirle en Riel 'meegelopen' in de sterrentocht in Tilburg.

Driekoningencomité Stichting Erfgoed Goirle
Mathieu van den Tillaart en Jan van Eijck,

= Tweede "Schutsboomcollege" =

Erfgoed Goirle biedt weer een geschiedenis cursus aan

Tweede Schutsboomcollege: Hoe is Goirle geworden tot wat het is?

Aanleiding

Wegens succes geprolongeerd! Vorig jaar volgden al ca. 40 Goirlenaren onze eerste cursus. Nu komt er een vervolg, met nieuwe onderwerpen welteverstaan. Een cursus op een gewoon prettig niveau. Geen vermoeiende diepgang, maar gewone kennis van alledag. Wist u bijvoorbeeld dat Goirle altijd zoveel verenigingen heeft gehad? En nog wel een Rooms Katholieke geitenfokvereniging en een gewone konijnenfokvereniging. Waarom dat verschil? Wij denken het te weten! En hoeveel sportverenigingen waren er wel niet in dit snelgroeïende dorp? En hoe maakten de Goirlenaren gebruik van vervoer en verkeer? Wij gaan het voor u uit de doeken doen! Kon je in Goirle ook naar school zonder fraters? Jawel, maar dan moest je wel een meisje zijn..! Waar komt de naam Oude Baan en Kleine akkers vandaan? Deze alledaagse geschiedenis over cultuur en natuur in Goirle gaan wij u presenteren in een vijftal lessen van 2 x 3 kwartier. Vooral geschikt voor de nieuwsgierige nieuwe Goirlenaren, maar ook voor de geïnteresseerde autochtone Goirlenaar is dit interessant!



Figuur 1 Steeds Sneller was de 1e wielclub in Goirle in 1922

St. Erfgoed Goirle biedt u nu weer een cursus aan van vijf avonden in mei-juni van 20:00-22:00 uur, incl. een half uur pauze met koffie. En we hebben weer lokale specialisten over onze eigen geschiedenis die de cursusavonden geven. De onderwerpen zijn:

- Hoe zat het onderwijs in Goirle in elkaar, en dan vooral het lager onderwijs? (Gerrit van Heeswijk);
- Hoe snel en divers organiseerde het verkeer en vervoer zich in Goirle, met auto, bus en tram? (Joseph Wijdemans);
- Goirle kende een ongelooflijk rijk verenigingsleven, met sport, toneel, muziek en vermaak (Jan van Eijck)
- Goirle wordt omringd door bos en heij, nog steeds en dat laten we u zien! Rob van Dijk en Victor Retel-Helmrich van Biodiversiteit Goirle-Riel
- Wat is er te vertellen over het landschap en de bewoning van Goirle vanaf het begin (raat-akkers) tot nu (Land van Anna) toe (Willem van der Kuijlen)

Het aanbod

We bieden Goirlenaren deze cursus van 5 dinsdagavonden van 2½ uur in mei en juni 2024 aan. De data zijn: 7 mei, 21 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni 2023. We noemen de cursus: het *Schutsboomcollege afl. 2* Plaats van handeling: de Heemschuur op ons heemerf aan de Nieuwe Rielseweg 41. De kosten zijn voor de gehele cursus incl. de koffie € 25,- voor eigen leden en € 40,- voor niet-leden. Het aantal deelnemers aan de cursus mag 20 -40 personen zijn. Daarom doen we het dit jaar in lente en zomer, in onze eigen Vlaamse Schuur op het Schutsboomerf.

Is uw belangstelling geprikkeld? Meld u dan aan voor de cursus op ons email-adres: secretariaat@heemkundekring-goirle.nl vóór 15 april 2024 en we nemen contact met u op!

Namens het Schutsboomcollege,
Jan van Eijck, voorzitter Stichting Erfgoed De Vyer Heertganghen Goirle,

= Nieuwe grenspaal tussen Goirle en Riel =

Plaatsing en inwijding nieuwe grenspaal tussen Goirle en Riel

Sinds 1773 staat er op de uiterste punt van de grens tussen Alphen en Goirle een stenen grenspaal. De grens is al die tijd niet veranderd, maar de stenen paal is door de tand des tijds aangevreten en kapot gegaan. De heemkundekringen van Goirle en Alphen hebben dat niet op zich laten zitten. Ze hebben het initiatief genomen om de oude grenspaal te vervangen. Hij vormt immers een mooie getuigenis van de gemeenschappelijke lokale historie en die historische grens moet op passende wijze gemarkeerd blijven. Een nieuwe grenspaal zal daarom op **zaterdag 20 april a.s.** de functie overnemen van de 250 jaar oude grenspaal.

Ter gelegenheid van de plaatsing en inwijding van deze nieuwe grenspaal organiseren de beide heemkundekringen voor heemleden, belangstellenden, omwonenden een historische wandeling langs de gezamenlijke gemeentegrens. In het verleden zou men zoiets gewoon een limietinspectie hebben genoemd: het gezamenlijk nalopen van de grens om tot overeenstemming te komen over het precieze grensverloop. Dat gaan we met deze wandeling ook doen. Tot besluit van de wandeling zal de nieuwe grenspaal worden ingehuldigd op de plek waar al 250 jaar de oude grenspaal staat.

Beide heemkundekringen nodigen je graag uit om hieraan mee te doen, en wel op:

zaterdag 20 april, 14.00 u

verzamelen op de parkeerplaats Nieuwkerksbaantje / Goorstraat

(vlakbij het Ooievaarsnest)

De wandeling van een kleine 3 km voert ons vanaf de parkeerplaats langs de gemeentegrens naar de hoek van de Egelbroeken aan de Leij waar de nieuwe grenspaal staat. Trek goede wandelschoenen aan; de wandeling voert over bospaden, oneffenheden en door natte weilanden. Voor wie dit te veel van het goede is: er is een alternatief om alleen de laatste 700 m over een karrespoor en de natte weilanden mee te lopen. Als je mee wilt lopen (met het hele of het verkorte traject), laat dit dan even weten met een mailbericht naar stichtingfergoedgoirle@outlook.com (Goirle) of Info.carelderoy@gmail.com (Alphen).

Programma

- 14.00 u verzamelen op de parkeerplaats Nieuwkerksbaantje/Goorstraat (Ooievaarsnest);
- Te voet naar grenspaal (\pm 3 km); wie alleen de laatste 700 m meeloopt komt om 15.00 u naar de Baarlese baan waar de Oude gracht, een karrespoor, de Egelbroeken inloopt;
- Historische toelichting over het gebied en de grens;
- Onthulling van de grenspaal door de burgemeesters van Goirle en Alphen-Chaam;
- Hartverwarmende en -versterkende afsluiting in Klooster Nieuwkerk (2 km lopen), daar zijn we dan ongeveer om 16.00/16.30 u.;
- Op eigen gelegenheid terug. Als je vervoermiddel op de parkeerplaats aan het Nieuwkerksbaantje staat, houd dan rekening met een loopafstand van 1,5 km vanaf Klooster Nieuwkerk.



Willem van der Kuijlen

= Brabants Dialectenfestival Lieshout =

Programma Brabants Dialectenfestival Lieshout juni 2024

Op **zaterdag 8 juni** staat de *schrijfwedstrijd* centraal. In het verleden was de bekendmaking van de winnaars op zondag tijdens het festival, maar omdat er dan eigenlijk te weinig aandacht aan kon worden besteed is er voor gekozen dit gebeuren op een aparte avond te organiseren.

De schrijfwedstrijd – en het hele festival – heeft als thema: *“’t Is de moeite werd”*. Over dit thema kunnen in de categorie verhalen – gedichten – liedteksten inzendingen worden aangeleverd. De jury kiest uit de inzendingen per categorie 3 genomineerden en de winnaar wordt op zaterdag bekend gemaakt.

Deze avond wordt georganiseerd in het Dorpshuis – aanvang 20.00 uur. De avond is voor iedereen gratis toegankelijk, alle deelnemers worden uitgenodigd.

In 3 blokken worden alle deelnemers via een power-point presentatie gepresenteerd en per blok volgt de bijdrage van één van de genomineerden per categorie. Aan het einde van de avond worden de winnaars per categorie bekend gemaakt en zij ontvangen de Brabantse dialectpenning. De avond wordt afgesloten met een optreden van Peter Aarts, Ans van Hout en Wil v.d. Vrande.

Op **zondag 9 juni** is dan het festival.

De harmonie trekt het dorp rond om de opening aan te kondigen,

De opening wordt om 12.30 uur op de kiosk verricht door een koor, bestaande uit 4 voormalige Laarbeekse burgemeesters (die ooit het festival geopend hebben). Zij zingen samen met Lars van Bokhoven en de kinderen die daarbij uitgenodigd zijn het lied “De vier klein mannen”.

Daarna volgen op diverse podia – binnen en buiten – de optredens van diverse Brabantse artiesten. Zij wisselen met 3 personen/groepen elkaar per podium af zodat er de hele middag heel veel te zien en te beluisteren is. Omdat er uit diverse taalgebieden artiesten zijn wordt de variatie van ons dialect getoond. Er wordt opgetreden door artiesten die al heel lang bij het festival betrokken zijn, maar ook “nieuwe” artiesten krijgen de kans zich te presenteren.

Het centrum is versierd met Brabantse vlaggen en spreuken; natuurlijk is er een hapje en een drankje en we hebben goed weer besteld!

Tijdens de middag is er voor de kinderen – verdeeld over het parcours - nog een speurtocht.

Omdat al deze artiesten onbezoldigd optreden kan het festival gratis toegankelijk zijn.

De afsluiting is om 18.00 uur.

t.z.t. meer info over de optredende artiesten op onze website www.brabantsdialectenfestival.nl

= In memoriam =

In de afgelopen periode zijn drie heemleden overleden die alle drie alle als vrijwilliger actief zijn geweest en op hun eigen wijze kleur hebben gegeven aan de heemfamilie. Ze waren alle drie mensen die zich zeer betrokken voelden bij het Heem en vaak aanwezig waren bij de lezingen, excursies, heemreizen, tentoonstellingen en ook de Brabantse Heemdagen lieten ze niet aan zich voorbijgaan.

Han Roosen (16 feb 1936 – 25 jan 2024) was vooral betrokken bij het onderhoud van het heem erf, d.w.z. het schoonhouden van erf en gebouwen, het snoeien van heggen, bomen en struiken, het begaanbaar maken van de paden en helpen bij het onderhoud van de bloemenperken en de heemtuin. Hij was ook de man die er voor zorgde dat de vuilnisbakken op tijd aan de straat werden gezet en bij de bezorging van ons tijdschrift Rond de Schutsboom was hij degene die de verre adressen voor zijn rekening nam. Hij legde op de fiets heel wat kilometers af maar de laatste jaren moest hij om gezondheidsredenen steeds wat gas terugnemen.

Het was een mooi afscheid op 2 februari 2024 in de kapel van het Jan van Besouw. In de toespraakjes kwam Han naar voren als een hulpvaardig, opgewekt en liefdevol mens. Een warme persoonlijkheid met gevoel voor humor en een zorgzame man, pap en opa voor zijn familie. Zo hebben we hem ook op het Heem ervaren.

Kees van de Pol (31 aug 1936 – 16 mrt 2024) is vele jaren lid geweest van het Heem en heeft zich als vrijwilliger ingezet voor diverse commissies, werkgroepen en bestuur. Hij is een aantal jaren secretaris geweest, heeft meegewerkt met de inventarisatie van museumvoorwerpen, boeken, onderwijsleermiddelen e.d. en was graag gastheer bij het ontvangen van groepen voor rondleidingen. Als oud-onderwijzer genoot hij ervan schoolklassen rond te leiden door het museum en aangekomen bij de onderwijshoek de leerlingen te vertellen hoe het er in de klas aan toe ging in de tijd van hun grootouders.

Hij was een geboren verteller met een grote kennis van de geschiedenis van Goirle die hij ook graag uitdroeg, o.a. tijdens het koffie-uurtje. Als autochtone Goirlenaar was hij bekend met vele familierelaties en tijdens de koffie-uurtjes had hij zat hij nooit zonder gespreksstof en maakte hij ons deelgenoot van zijn levenswijsheden met humor en met een gezonde dosis relativiteitszin. Als ex-priesterstudent, opgeleid in o.a. Oudenbosch, was hij goed ingeleid in religieuze zaken. Hij wist van vele heiligen te vertellen wat hun attributen waren en waarvoor ze aangeropen konden worden. De heilige Antonius (van Padua) wordt aangeropen om zoekgeraakte zaken terug te vinden met de volgende woorden: "Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n ... vind". Als het voorwerp is teruggevonden moet men de Heilige Antonius bedanken. Toon met het varken is afgeleid van Antonius van Egypte.

Mily Vekemans (4 mrt 1943 – 9 mrt 2024) is als vrijwilliger vooral actief geweest op het archief; archivaris Joseph Wijdemans vertelt het volgende: Mieleke was een enthousiaste lezer, ze heeft heel veel tijdschriften doorgeworsteld. We hadden kaartjes voor haar gemaakt, waarop ze van elk artikel een notitie kon maken. Er staan in het archief honderden kaartjes, die zij geschreven heeft. Dikwijls vergat ze door te geven dat de kaartjes op waren. Dan moesten er snel kaartjes bijgemaakt worden. Aanvankelijk woonde ze in Goirle, maar later verhuisde zij naar Turnhout. Toch bleef ze elke zaterdag komen, een enkele keer zelfs met de fiets. Ze had een abonnement op de Lijn. Een van de laatste keren vertelde ze dat het te vermoeiend werd om elke zaterdag te komen. Haar leeftijd begon mee te wegen. De laatste twee jaar kon ze niet meer komen. Ze heeft veel werk verricht, al had ze wel haar eigen ideeën over bepaalde onderwerpen. Ook zij was iemand die graag meeging met de excursies en heemreizen. Mieleke hebben we niet meer kunnen bedanken, we schrokken er wel van dat ze plotseling niet meer onder ons was.



Kees van de Pol ontvangt samen met Frans Ekstein en Toon Moonen een oorkonde voor 10 keer deelname aan de Brabantse Heemdagen (2018)



Han en Maria Roosen ontvangen de medaille voor 10 keer deelname aan de Brabantse Heemdagen (2019)



Mily Vekemans (midden) tijdens het bezoek aan de heemtuin in Bergeijck (2014)

Albert Oude Ophuis

= Heemberichten allerlei =

De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem

Klik hier om [De Koerier nr. 100 \(maart 2024\)](#), het kwartaalblad van de stichting Brabants Heem te bekijken. U wordt doorverbonden met een pagina op onze site en kunt daar het pdf-bestand openen.

Reuzennieuwsbrief nr. 20, december 2023

De [Reuzennieuwsbrief](#) verschijnt periodiek. Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed. Reus Toon mee 't vèereke en reuzin Johanna Abcovia symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap.

Onderhoud aan de kerststal

De kerststal heeft in december weer de foyer van het Jan van Besouw in kerstsfeer gebracht. Het transport van en naar het Jan van Besouw laat de beelden niet helemaal onberoerd. De beelden krijgen op dit moment een opknappbeurt en wat voorheen altijd door onze restaurateur Ger Hehemann (vorig jaar overleden) werd gedaan, is nu door Theo Giessen opgepakt.

Tuin op z'n paasbest

Dankzij met name de inzet en van Henny en Riet staan de bloemenperken op het heemerf er weer veelbelovend bij. René houdt alles kort, het gras en de lindebomen, en Jeanette, Ad en Marije houden met bezem en schoffel het erf schoon. De heemtuin naast de schuur is het domein van onze tuinman Jan Beenen die met name via selectief wieden de tuin op orde houdt en een boeiende verzameling eetbare, geneeskrachtige en andere nuttige planten (bijv. verplanten) tot stand probeert te brengen.



Jan bekijkt hoe in de heemtuin weer van alles opkomt

= Schenkingen =

In de afgelopen periode (december 2023 t/m maart 2024) hebben mensen de volgende artikelen op het Heem afgegeven:

- Twee jukken (draagwerktuig voor twee emmers) (Fam. Aretz)
- Houten schommel kinderwiegje uit Limburg, gemaakt uit een boomstam (Fam. Aretz).
- Granaatscherven uit Gorp en Rovert (G. vd Klundert).
- Ontwerptekening van een centrumplan voor Goirle (Cult. Centr. Jan van Besouw).
- Beeldje van een engel uit de kapel van Nieuwkerk (Fam. Heeffe, Hilvarenbeek).
- Ovalen ingelijst crucifix (Nazaten Janus Brock).
- Oude familiefoto's (Nazaten Janus Brock).
- Diploma's en oorkondes van Janus Brock (Nazaten Janus Brock).
- Oude familiefoto van de familie Snels (T. Snels).

= Nieuwe titels bibliotheek =

In de afgelopen periode (augustus- november 2023) konden we de volgende titels aan de bibliotheek toevoegen:

- De stoomtram in Midden-Brabant, deel 2, fotoboek. W.J.M. Leideritz
- Noord-Brabant een gewest in opkomst. H. van Velthoven, 1949
- Oorlogsslachtoffers Alphen en Riel. Jan van Gils, 2019
- Het boerenhuis in Nederland. Kees Post, 1975

De boeken staan in een kast in de vergaderruimte op het heem en kunnen daar worden ingezien. Heemleden kunnen boeken ook voor een beperkte periode lenen. Het heem is geopend op donderdag- en zaterdagochtend.

= Agenda =

Zo 31 maart 2024	Wandeling Gôolse Geheimen door natuurgebied De Boschkens
Zo 7 april 2024	Start openstelling Museum en Heemerf "De Schutsboom" voor publiek op eerste en derde zondag van de maand (14.00 – 16.30 uur) t/m oktober 2024
Di 9 april 2024	Excursie en lezing in Texperience Center HaVeP
Za 20 april 2024	Onthulling nieuwe grenspaal tussen Alphen en Goirle
Di 21 mei 2024	Start Schutsboomcollege (Vervolgbijeenkomsten: 28 mei en 4, 11 en 18 juni)
Wo 22 mei 2024	Excursie naar Koningsoord in Berkel-Enschot