

Rond de Schutsboom



**Periodieke uitgave van:
Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen”**

Jaargang: 30 nr. 2



Rond de Schutsboom

Periodiek van:

Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen”

Redactie: Jan v. Eijck
Jef van Gils
Thijs Kemmeren
Norbert de Vries

Layout: Aschwin Wijdemans

Secretariaat: Nieuwe Rielseweg 41-43
5051 PD Goirle
Tel: 013 - 534 89 72

Jaargang 30 nr.2

oktober 2010

	pagina
Voorwoord: Zestig jaar Heemkunde	2
Zestig jaar Heemkundige kring “de Vyer Heertganghen”	3
Dialect werkgroep in oprichting (DWG)	21
Goirles portret 212	
Jan van Gool (1925)-gevochten in Indonesië voor orde en vrede	23
Brabants bont ‘ne boerezaddoek vol	28
Wout Hermans, de legendarische Rielse Cowboy (1885-1969)	30
Toponiemen	38

Voorwoord

Zestig jaar Heemkunde

Zo opent Norbert de Vries in het Goirles Belang van woensdag 15 september 2010 een bijzonder fraai artikel over onze heemkundige kring De Vyer Heertganghen.

We bestaan 60 jaar.....zelfsietsje langer.....mar we keeke nie op unne bos peeje.... zou onze pa – Cees Robben – hebben gezegd.

We vieren dit jaar – in 2010- dat we 60 jaar bestaan. Is dat nu iets bijzonders vandaag de dag? De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Goirle bestaat eveneens 60 jaar en in Riel ook alweer 40 jaar. Ook Wijkcentrum. De Wildacker bestaat 40 jaar. Wat leven wij in Goirle en



*Als dank aan de Getrouwen,
die 's-zaterdagds aan het
Heemerf bouwen.*

*Namens de Heemkundige Kring
„De Vyer Heertganghen”
veers. Al Loope
arch. J. J. Hoogendoorn.*

Riel toch in een samenleving die bol staat van de verenigingen die activiteiten op velerlei gebied ontplooiën. Wat zijn we toch een rijke Gemeente met eigenlijk geen geld...!!

Wat moet de gemeente trots zijn op het verenigingsleven dat zo enorm bloeit en dat zoveel te bieden heeft. Norbert zegt in zijn artikel dat we hier iets hebben opgebouwd van een bijzondere klasse. Ons Heemerf is volstrekt uniek en vele kringen benijden ons erom. Onze “ Vyer Heertganghen” is het resultaat van jarenlange – 60 jaren lang eendrachtige samenwerking.

Dat moet – ook al wil je enige bescheidenheid uitstralen – tot tevredenheid en trots stemmen.

En dat....is de reden dat we dit gaan vieren, gaan herdenken.....dat mag na 60 jaar.

Je viert een mijlpaal en wat voor een.

We staan niet voor niets in de fraaie brochure Geniet in Goirle en Riel. De geschiedenis van ons dorp is bewaard gebleven in het Museum Heemerf De Schutsboom volgens de Stichting Toerisme en Recreatie Goirle & Omgeving .

Dat mag tot tevredenheid en trots stemmen. Dat hebben die vele vrijwilligers met het hart op de goede plek mogelijk gemaakt vele jaren lang.

En daarom gaan we dat een weekend lang vieren en daarna.....gaan we gewoon weer

over tot de orde van de dag en gaan we verder...op weg naar de volgende 60 jaar.

Allerbeste heemliefhebbers- en vrijwilligers.....bedankt en proficiat....en voor de dames een virtuele zoen en de hereneen schouderklop.

Jullie zijn het waard.

Bernard Robben, Voorzitter Heemkundige kring De Vyer Heertganghen.

Zestig jaar Heemkundige kring “de Vyer Heertganghen”

Op 18 en 19 september a.s. vieren wij als Heemkundige kring ons 60 jarig bestaan. Uit het onderstaande zal blijken dat we eigenlijk 61 jaar bestaan. Wij rekenen echter vanaf de datum dat we onder de paraplu van Brabants Heem vallen.

In die 61 jaar is er ontzettend veel gebeurd. De oprichters zijn ons bijna allemaal ontvallen. Enkele namen zijn bekend via ons archief en Brabants Heem. In het periodiek van Brabants Heem jrg.2, no.6, 1950 vonden we het volgende bericht:

JAARGANG II Nr. 6 NOV. DEC. 1950

BRABANTS HEEM

De Kring „Goirle”. Op het eind van het vorig jaar werd deze kring opgericht waarvoor onverwacht grote belangstelling bleek te bestaan. Het voorlopig bestuur wordt gevormd door Dokter Leeuwenberg, A. de Kok, W. v. Looy, J. de Laat, H. v. Boxtel. De Stichting „Brabants Heem” hoopt spoedig te kunnen gewagen van de activiteit van het jongste lid.

Deze mensen stonden aan de wieg van de kring Goirle (toen nog naamloos) en uit de tekst blijkt dat de Goirlese kring in 1949 moet zijn opgericht.



*Dr. B. Leeuwenberg,
Uit collectie EHBO Goirle*



*Dhr. J. de Laat
Uit Collectie C. de Laat*

Volgens het periodiek Brabants Heem jrg. 3, no. 3, 1951 waren er reeds 42 leden.

JAARGANG III Nr. 3 MEI JUNI 1951

BRABANTS HEEM

**De Kring „Goirle” werd opgericht. 42 leden traden toe. Voorlopig contact-
adres: J. de Laat, Abcovenseweg 40, Goirle.**

Uit correspondentie met het Brabants Heem op 9 maart 1951 blijkt dat Dhr. Van Aken de voorzitter is. Tevens blijkt daar ook uit dat de grote emancipator van Brabants Heem de Alphense pastoor Binck te hulp is geroepen, citaat:

“Geachte Heer van Aken, Goirle.....”

Wij verheugen ons dat Goirle nu een eigen kring heeft, hoewel wij begrijpen dat er zich allerlei moeilijkheden zullen voordoen om ter plaatse werkzaam te zijn. Dat is met iedere kring zo, en zo doende dat als de Paaschtijd voorbij is Pastoor Binck nog wel eens iets voor jullie zal uitdenken....”

Toch heeft de kring geen afwachtende houding aangenomen want ook al op 19 augustus 1951 hebben de kringen Alphen, Baarle-Nassau, Goirle en Tilburg een gezamenlijk excursie naar Antwerpen en Brussel georganiseerd. De penningmeester maakt in hetzelfde jaar voor 69 leden de contributie over naar Brabants Heem.

En dan wordt het stil rond de kring Goirle, we horen pas weer iets op 2 januari 1954:

“Verslag Brabants Heem Kring Goirle. Na jaren lange rustperiode werd op donderdag 10 december (1953) een ledenvergadering gehouden in de Blokhut. In welk program een nieuw leven en een nieuw bestuur was opgenomen.....”enz.*

En het kasboek leert ons dat de kring op 1 januari 1954 begint met een batig saldo van f61,25 uit het jaar 1951.

Ontvangsten.		
Saldo kas 1951.		61 25
1954		
Jan.	Pector Verhoeven	3 25
	H. v. B...	2 9 ~

Een jaar later blijkt uit een brief aan Dhr. E. Pijnenborgh dat van 1951 tot eind 1953 de aanvankelijke enthousiaste belangstelling verslapt is:

“Zoals U misschien bekend is, werd in februari van het vorige jaar (1952) de Kring Goirle van Brabants Heem Her-opgericht en nieuw bloed gegeven, daar de reeds lang bestaande zieltogende was”.

(*Blokhut, voorloper van het parochiehuis van de kerk van Maria Boodschap. De Blokhut bevond zich aan de Burg Philipsenstraat.)