

ReuzenNieuwsbrief

Reuzengilde Goirle - Riel

Jnui 2021
Nummer 15
Oplage 88

De vijftiende nieuwsbrief van ons Reuzengilde

De ReuzenNieuwsbrief verschijnt periodiek om u op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de reuzin van Goirle en de reus van Riel. Reuze veel leesplezier!

Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed. Reus Toon mee 't vèèreke en reuzin Johanna Abcovia symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap.

Kort Nieuws

*

Wellicht al bij sommige lezers van onze ReuzenNieuwsbrief bekend. Toch vermelden we hier nog dat reuzin Hildewaris uit onze buurgemeente Hilvarenbeek al zo'n 1,5 jaar niet meer actief is. Er zijn te weinig mensen beschikbaar om voor deze prachtige reuzin te zorgen en haar te begeleiden bij evenementen. De reuzin is voorlopig opgeslagen tot betere tijden. We hopen dat er zich in de komende tijd voldoende mensen melden om Reuzengilde Hilvarenbeek weer nieuw leven in te blazen;

*

Vanwege de coronamaatregelen in 2020 werd de viering van het eerste lustrum van reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee 't vèèreke verplaatst naar 29 mei 2021. Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel heeft de festiviteit nu helaas definitief af moeten gelasten. We hopen het tienjarig bestaan van reus en reuzin in 2025 wel op grootse wijze te kunnen vieren;

*

Onze reuzin en reus waren samen met andere reuzen uitgenodigd om de opening van de Tilburgse kermis te begeleiden. Nu dit niet doorgaat heeft Reuzengenootschap Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout besloten geen medewerking te verlenen aan de kermis.

Inhoud:

De vijftiende nieuwsbrief van ons Reuzengilde.

Kort Nieuws

Verdwenen reuzen in Nederland

Nieuwe reuzen in Aarle-Rixtel

Reuzenoptochten in 2021

Vriend van de reus en de reuzin

Colofon:

*ReuzenNieuwsbrief:
Stichting Culturele Manifestaties
Goirle/Reuzengilde Goirle en
Riel.*

Redactie:

Mathieu van den Tillaart

Vormgeving:

Hennie Bertens van de Pol



Verdwenen reuzen in Nederland

In ReuzenNieuwsbrief 5 van juli 2017 schreef ik een artikel over verdwenen reuzen in Nederland. Het ging in dat artikel over 11 reuzen en reuzinnen die in de periode 2011-2012 in Overijssel waren gecreëerd.

Het betrof: reus De Hooiplukker (Lochem); reus De Peperbus met Rapunzel (Zwolle); reuzin Agnes (Oldenzaal); reus De Groene Jager (Den Ham); reuzin Oogustien (Raalte); reus Herman Tinkers (Almelo); reus De Historische Schutter (Diepenheim); reus Lange Jan (Diepenheim); reuzin Dieka (Wierden) en twee staande reuzen (Hengelo). Inmiddels heeft Wim Adriaansen, secretaris van de Federatie Nederlandse Reuzen een inventarisatie gehouden van oudere, mogelijk vergane en vergeten reuzen. Deze zoektocht heeft helaas niet zo veel opgeleverd. Wel is duidelijk geworden dat reus Herman Tinkers, gebaseerd op cabaretier Herman Finkers uit Almelo, waarschijnlijk nog bestaat. Verder is er ooit in Dordrecht een reus Hanneken van Dordt geweest. Breda heeft een reus gekend, die mogelijk Gideon heette. In Utrecht zouden reus Maarten en reuzin Katrijn hebben bestaan. Al met al voorsnog een mager resultaat. De Federatie gaat verder met zijn speurtocht naar verdwenen reuzen in Nederland. Hebt u een tip, hoe klein ook, stuur dan een bericht naar: secretaris@reuzenfederatie.nl

In mijn eigen naspeuringen op internet vond ik nog namen van enkele reuzen. De reus Tila in Tilburg, reus Christoffel van Den Bosch en de Bladelse reuzinnen Janneke en Mieke. De hierboven genoemde reus Gideon van Breda heeft ook de naam Golyas. Ook wordt vermeld dat er in Dordrecht nog een reus Bamberg is geweest.

Nieuwe reuzen in Aarle-Rixtel



Nolle

Boele

Aarle-Rixtel heeft laten weten dat de reuzen Boel en Nolle, gemodelleerd naar een vermaard Aarles zangduo, nu bijna gereed zijn. Hun kleding is inmiddels klaar. De armen van beide reuzen moeten nog aan het frame worden vastgemaakt. Reus Boel en reus Nolle worden ongeveer 3 meter en 80 centimeter hoog en rijden op wielletjes.

Men is bezig rondom de 2 reuzen een groep van met name jonge mensen te formeren.

Aarle-Rixtel is voornemens Boel en Nolle in september of oktober 2021 feestelijk te onthullen. We blijven de ontwikkelingen volgen. Als beide reuzen onthuld zijn, is dat niet alleen een verrijking van de Aarlese gemeenschap, maar ook van het Nederlandse reuzenerfgoed.

Reuzenoptochten in 2021

Met een aantal reuzenorganisaties in België hebben we in 2020 contracten gesloten voor deelname aan hun reuzenoptocht. Vanwege afgelasting in 2020 van de betreffende reuzenoptochten zijn die contracten met 1 jaar verlengd. Het betreft de Reuzenommegang in Zottegem en de Folkloristische stoet De Katte in Zelzate. Daarnaast hadden we uitnodigingen voor de Folkloristische optocht Outre Meuse te Luik en de Reuzenoptocht in Lokeren. Inmiddels heeft Zelzate bericht dat men in overleg is met de plaatselijke instanties, maar ervan uitgaat dat de stoet doorgaat op 1 augustus a.s. Wanneer deze stoet definitief doorgaat en we voldoende begeleiders hebben, wordt dit onze eerste optocht met reus en reuzin sinds 7 september 2019! Van Zottegem, Luik en Lokeren hopen we binnenkort nader bericht te ontvangen over het doorgaan van hun optocht in 2021.



Vriend van de reus en de reuzin

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee 't vèèreke hebben inmiddels aan 20 (reuzen)optochten in Nederland en België deelgenomen. Daarnaast hebben zij 10 evenementen in Goirle en Riel opgeluisterd. Zij hebben graag veel vrienden om zich heen. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus een warm hart toedraagt, Vriend van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail: m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl. U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina en onze website: www.reuzengildegoirle-riel.nl

Hebt u een (leuk) bericht voor de ReuzenNieuwsbrief? Ik zie dat dan graag binnenkomen op e-mailadres:

m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.

