



Mededelingenblad van de Stichting Heemkundige Kring
De Vyer Heertganghen te Goirle

Verschijnt 3x per jaar

Secretariaat/redactie:

Adres: Nieuwe Rielseweg 41-43, 5051 PD Goirle

Email: secretariaat@heemkundekring-goirle.nl

Telefoon: 013 5348972

Kerst en Nieuwjaarswens

De maand december is ook voor onze Heemkundekring een belangrijke maand, een feestmaand zelfs. Dat uit zich elk jaar met een aantal vaste evenementen. Eerst is daar de Kerstviering die ook dit jaar weer "goed gevuld" is met het koor Vocabella, muziek van het ensemble Mundiala en een paar korte voordrachten. Komt het zien, en komt het horen! Verder hopen wij ook in december nog een editie van Rondom de Schutsboom uit te brengen. En we bereiden de Driekoningentocht en -jury zingen weer voor. Het zijn wel activiteiten waar we steeds meer moeite voor moeten doen om ze actief te houden bij onze leden. Daar maak ik me wel wat zorgen over!

Maar kom, de feestmaand december is de tijd om tevreden achterom te kijken naar het jaar 2019 en met optimisme 2020 tegemoet te gaan. Ik wens u in deze wintertijd veel warmte toe in uw eigen omgeving, familie- en vriendenkring. Geniet ervan en deel de vreugde met elkaar!

Alvast een zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar 2020!

Jan A.M. van Eijck, voorzitter



= Verhoging contributie =

Contributieverhoging 2020

Sinds 2016 is de contributie van de heemkundige kring Goirle ongewijzigd gebleven. Helaas is er nu een moment gekomen dat we er niet onder uit komen om de contributie in 2020 te verhogen. Dit komt niet alleen door incidentele en/of onvoorziene uitgaven (bv. hogere kosten voor de heemtuint door de buxusmot en de hete zomer van 2018) en door normale kostenstijgingen (bv. hogere drukkosten van ons periodiek Rondom de Schutsboom) maar vooral ook door nieuwe jaarlijks terugkerende kostenposten. Belangrijke nieuwe kostenposten zijn: een opstalverzekering voor 't Smiske (€ 300,- p.j.), rioolheffing gemeente Goirle (€ 200,- p.j.) en het programma Memorix Maior voor de digitalisering van onze collecties (€ 420,- p.j.). Door een mix van de hiervoor genoemde oorzaken hebben we in 2018

een verlies op onze exploitatie geleden van € 485,-. Ook voor 2019 is de verwachting dat we het jaar met een verlies zullen gaan afsluiten. Om deze reden hebben we in de bestuursvergadering van 16 september 2019 besloten om de contributiebedragen ingaande 2020 te verhogen naar:

Leden met e-mailadres binnen Goirle	-----	€ 23,00
Leden zonder e-mailadres binnen Goirle	---	€ 25,50
Leden met e-mailadres buiten Goirle	-----	€ 28,00
Leden zonder e-mailadres buiten Goirle	-----	€ 30,50
Gezinsleden	-----	€ 5,00

Wik van Berkel, penningmeester

Lezing door de heer John Meulenbroeks, oprichter van het museum “De Bewogen Jaren” in Hooge Mierde, over de Bevrijding in onze streken.

Terugblik lezing op 26 november 2019 in wijkcentrum De Wildacker

Op dinsdag 26 november 2019 hield de heer John Meulenbroeks in de Wildacker een lezing over de bevrijding in onze regio in het najaar van 1944 en voorjaar 1945.

De heer Meulenbroeks sprak voor een aandachtig gehoor van ongeveer 45 heemleden. Hij is de oprichter van het oorlogs- en verzetsmuseum “De bewogen jaren” in Hooge Mierde.

Hij houdt zich reeds meer dan veertig jaren naast zijn beroepsmatige arbeid bezig met de bestudering van belangrijke feiten en gebeurtenissen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in onze streken.

Het resultaat daarvan is zijn bewonderenswaardige grote dosis kennis over de oorlogsgeschiedenis 1940-1945.

Minutieus wist hij zijn gehoor deelgenoot te maken van de voortgang en ook de tegenslagen van de geallieerde legers bij hun opmars naar en in Zuid-Nederland. De heer Meulenbroeks maakte zijn lezing illustratief door middel van een grote hoeveelheid fotomateriaal. De lezing van de heer Meulenbroeks was voor een aantal toehoorders aanleiding om een bezoek aan het museum in Hooge Mierde te plannen

Clemens Crombach

Lezing door mevrouw Ineke Strouken over het onderwerp “Winterrituelen”.

Terugblik lezing op dinsdag 29 oktober 2019

De zaal van de Wildacker was gevuld met 45 bezoekers die met bovenmate interesse en plezier de lezing van Ineke Strouken: “Winterfeesten, van Sint Maarten tot Carnaval”.

Alle mensen hebben tradities, ook wel Immaterieel erfgoed genoemd. Het gaat om gewoonten en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Het gaat om onze roots en identiteit. Alle tradities hebben een historisch verhaal.

Ineke Strouken vertelde uitgebreid, met elan en geestig over Nederlandse tradities en het ontstaan ervan. Ze vertelde niet alleen maar gaf ook de verklaring over het ontstaan ervan.

De tradities hielpen en helpen om structuur in het leven aan te brengen. Ze zorgden en zorgen ervoor dat mensen zich verbonden voelen met andere mensen. Aan de hand van afbeeldingen en schilderijen werd een inkijkje gegeven hoe en waar tradities ontstaan zijn. In vroeger tijden richtte de overheid zich voornamelijk op orde, regelgeving en handhaving.

Het leven van de doorsnee burger was sterk gericht op overleven.

Sociale wetgeving en uitvoeringsinstanties bestonden niet of nauwelijks. Charitatieve instellingen en kerken konden broodnodige hulp bieden in geval van grote armoede en diepe ellende.

Tot ver in de negentiende eeuw werd het jaar verdeeld in twee delen: de slechte en de goede tijd. De moeilijke tijd begon op Sint Maarten, 11 november en liep tot en met Carnaval. Daarna begonnen de voorbereidingen voor de goede tijd dat begon met Pasen. In de slechte tijd was het belangrijk om zuinig te zijn met voedsel, licht en brandstof, zodat er genoeg was voor de hele winter.

De winters waren nog niet zolang geleden veel kouder dan tegenwoordig. De huizen waren niet of nauwelijks geïsoleerd. Het was een tijd met beslagen ramen en de ijspegels. Men moest zich bij de kachel uitkleden om dan snel met een kruik naar bed te gaan? Dat lijkt al weer lang geleden.

De christelijke feestdagen hielpen met overleven. Op feestdagen, zoals Sint Maarten, Onnozele kinderen, Driekoningen en Vastenavond, mochten mensen langs de deur gaan om te bedelen.

Twee vastenperioden zorgden er voor dat niet alles meteen werd opgegeten. Daarom zijn er zoveel feestdagen in de winter. Over al die feestdagen is een religieus verhaal te vertellen, maar ook een cultureel verhaal.

Kees Wouters

Bezoek aan het museum van de Fraters van Liefde in Tilburg, Gasthuisring 54.

Terugblik excursie op 25/26 september 2019

Op 25 september jl. hebben twaalf heemleden, en op 26 september veertien heemleden een bezoek gebracht aan het museum over de geschiedenis en het werk van de fraters. In het souterrain van het klooster gaf frater de Zwart een leerzame rondleiding in het overzichtelijke museum.

De stichter van de congregatie van de fraters was bisschop Joannes Zwijsen (1794-1877). Hij was geraakt door de bittere armoede in Tilburg. Eerst stichtte hij de

congregatie van de Zuster van Liefde en in 1844 de congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeders van Barmhartigheid.

In de Gasthuisstraat kwam het klooster met later o.a. een smederij, kleermakerij en drukkerij. De boerderij bevond zich op Sparrenhof. De weesjongens, waarvoor de fraters zorgden, konden daar een vak leren.

De fraters werden soms na veel aandringen, gevraagd voor het onderwijs aan doven en spraakgebrekkigen in Hasselt (B) en blinden in Grave. Ze verrichtten daar pionierswerk. Ook in Afrika, Brazilië, Indonesië en Suriname en de Nederlandse Antillen vestigden de fraters zich op aanvraag.

Na een pauze met koffie, thee en koekjes in de grote zaal gingen we naar de afdeling lees-en schrijfonderwijs. De leesmethoden "Zo leren lezen" en "Zo veilig leren lezen" waren uitgebreid tentoongesteld. De ontwerper, frater Cesarius Mommers was hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen. Nadat Vietnamese vluchtelingen hier kwamen wonen, ontwierp hij zijn methode in 't Vietnamees. Daarna eveneens in het Turks, Chinees, Arabisch en ander talen.

Wij hadden een bijzondere middag dankzij de duidelijke, prettige rondleiding en gastvrije ontvangst.

Nel Wiercx

= Brabantse Heemdagen 2019 =

Op 22 en 23 Augustus 2019 speelde zich op de Brabantse Wal de 71e editie van de Brabantse Heemdagen af. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom was dit jaar in nauwe samenwerking met de Heemkundekring Halchterth de organisator van het evenement.



Figuur 2. Verzamelen voor de lunch bij La Puchelle

De eerste dag werd een aantal prachtige en bijzondere monumenten bezocht in de stad Bergen op Zoom, onder andere De Grebbe, de Synagoge, het Ravelijn en de Gertrudiskerk. Ook De Maagd en het Markiezenhof –

waar respectievelijk de ontvangst en de lunch plaatsvond – maakten deel uit van de rondleiding.

Op de tweede dag stapten we traditiegetrouw op de fiets en maakten een tocht over de Brabantse Wal, met zijn bijzondere verdedigingswerken, die onderdeel zijn van de Zuider-Waterlinie. Zo bezochten we de Waterschans, fort de Roovere (Pompejustoren en Mozes-



Figuur 1. Han en Maria Roosen ontvangen de gouden medaille

brug) en lunchten we in het heemhuis van Heemkundekring Halchterth.

Beide dagen was het prachtig weer en konden we volop genieten van al het moois in Bergen op Zoom en het afwisselende landschap van de Brabantse Wal.

Goirle had met 10 deelnemers met afstand de grootste afvaardiging en dit jaar werden er 2 deelnemers onderscheiden met een gouden medaille voor 10 jaar deelname aan de heemdagen.

Albert Oude Ophuis

= Kleine Heemreis 11 oktober 2019 =

Gelukkig hebben we de traditie van "gluren bij de buren" weer hervat. Een uitstapje voor onze vaste medewerkers/sters en echtgenoten.

We zijn hiermee begonnen in 2010 met een geslaagde tocht naar Esbeek en d'n Bok.

Vorig jaar hadden we een tocht naar Alphen met een smakelijke afsluiting in onze eigen heemschuur. Gratis! Dus de belangstelling was overweldigend.

Hoe graag wij dergelijke festijnen ook gratis zouden willen aanbieden, dat zit er financieel helaas niet in. Dus houden we het bescheiden, tevens moet echter de uitdaging wel zodanig zijn dat er met plezier wordt uitgezien naar een volgende bijzondere uitstap met onze heemcollega's.

Dit jaar dus via de *Nieuwe Hoef* naar Beek. Slechts "ünne kaaischeut" van ons vandaan!

Het was spannend, want we dachten dat iedereen zou zeggen; "Jè mar dè kennen we allang! Doar zèn we al dikkels zat gewist!". Niet dus!

De bezichtiging van de Nieuwe Hoef, hoewel bescheiden, was voor menigeen al een openbaring. De uitbater, Arjan van Eck afkomstig uit Utrecht is daar letterlijk met zijn neus in de boter gevallen.

Het echtpaar van Eck wil het met het uitbaten van de Hoeve bewust bescheiden houden. Wellicht ook op verzoek van de eigenaar van het landgoed?

Daar mogen wij als gemeenschap van Hilvarenbeek en Goirle stiekem heel blij om zijn.

Kortom de koffie met appeltaart viel in deze entourage zeer in de smaak.

Op naar Beek! Voor een ontvangst in de Beekse kerk-toren waar de Heemkunde Kring van Hilvarenbeek haar thuis heeft in de "heemkamer".

Een zeer interessante moderne ruimte direct boven de ingang van de kerk. Vreemd dat men daar een bezoek aan de heemkamer niet meer onder de aandacht brengt! Echt een aanrader en zeer informatief. Spectaculair was ook een bezoek helemaal naar boven in de toren! Bijgaande foto zegt voldoende.



Figuur 3. Klok in de Toren van Hilvarenbeek

Veel schade kon het gebeier van de enorme kerkklokken tijdens de uitvaart die plaatsvond niet meer aanrichten! Menigeen is nl. reeds voorzien van een fraai stel "meikevers" in de oren!

De voor ons zo bekende "Beekse kerk" met haar prachtige historie en interieur kreeg met uitleg erbij

ineens zo veel meer betekenis.

Met een boel wijsheden erbij werden wij, hoe passend, voor de lunch in de nieuwe Hemel verwacht. Een prima afsluiting van onze korte kleine heemreis. Naar wij hopen tot volgend jaar met weer een nieuwe interessante ontdekking ergens in ons Brabant!?

René Zebregs.

= Open Monumentendag =

Het thema van de nationale Open Monumentendag was dit jaar "Plekken van plezier". Dit Thema gaf het publiek de kans om niet alleen de geijkte monumenten te bezoeken maar ook allerlei ongebruikelijke monumenten te ontdekken.

Een bezoek aan een ongebruikelijk monument was zeker het door Stichting Steengoed georganiseerde bezoek aan het kantoor en het ketelhuis van de fabriek van Van Puijenbroek (HaVeP) aan de Bergstraat. Om 10.00 uur op zaterdagmorgen werd een groep van ongeveer 20 belangstellenden ontvangen en rondgeleid door een van de managers van het bedrijf. Het interieur van het kantoor, de gietijzeren dragers van de dakconstructie van de magazijnen en de fraaie gemetselde schoorsteen van het ketelhuis gaven een mooie tijdsbeelden van bedrijfsarchitectuur.

De tweede activiteit vond plaats in de middag en was een iets concretere invulling van het thema "Plekken van plezier". In samenwerking met de Stichting Steengoed is op het Heemerf een spelmiddag georganiseerd met Oudhollandse kinderspelen. De kinderen konden zich uitleven in spellen als steltlopen, bliklopen, zaklopen, hoepelen, repen, knikkeren en natuurlijk waren er ook prijsjes te winnen, o.a. in de vorm van Oudhollands snoepgoed. Voor de ouders was er koffie/thee en als het spel gespeeld was kon men even door het museum lopen of het wevershuisje bekijken.



Figuur 4. Bij de knikkerbaan

Het was een prachtige middag en het was heerlijk vertoeven op het Heemerf. De opkomst bleef echter beperkt tot een aantal (klein)kinderen van de organiserende Heem- en Steengoedleden; waarschijnlijk zijn er op de zaterdagmiddag al zoveel andere (vaste) activiteiten voor de kinderen dat dit niet het meest gunstige tijdstip is voor een dergelijk evenement. De kinderen die er waren, hebben in ieder geval genoten

Albert Oude Ophuis

= Activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding Goirle =

Nakaarten over de tentoonstelling "Goirle 75 jaar bevrijd".

De tentoonstelling over de bevrijding van Goirle in 1944 heeft ons veel goed gedaan. De drukte in de potstal en in het museum toonde aan dat het een geslaagd evenement is geweest.

Na het opzetten was het wachten geblazen hoe het ervaren zou worden. Vondsten op het laatste moment in ons archief (uit een schenking van wijlen Gerrit Kobes) werden nog ingepast en de opening kon van start gaan. Na een mooie speech van wethouder Poos, die er een persoonlijke draai aan wist te geven, konden de aanwezigen en



Figuur 5. Wethouder Poos opent de deur van de Postal en daarmee de tentoonstelling

genodigden naar binnen gaan. Het was gelijk erg vol in ons museum. Zo ook de volgende zondag en alle openingsdagen tot en met zondag 27 oktober was het soms dringen tussen de tentoon gestelde zaken. Hoewel het grootste deel van het bezoek de leeftijd van 60 jaar al bereikt had zagen we ook enkele jongeren die geïnteresseerd rond keken. Een scholier had al het plan opgevat om op haar school een werkstuk over de bevrijding te maken -samen met een klasgenoot- en ze kwam daarom nog eenmaal terug om meer indrukken op te doen. Op die wijze blijft de manier van herdenken voortleven.

De middagen vielen ook op omdat zoveel mensen hun ervaringen en herinneringen met anderen konden delen. Sommigen kwamen nog met mededelingen dat ze thuis nog foto's uit die tijd hadden. Foto's die mogelijk de moeite van het bewaren waard zijn voor ons museum. Dat

mag de originele foto zijn maar ook een digitale kopie. Het blijft dan natuurlijk jammer dat we dat niet voor de tentoonstelling wisten, want dan zou die nog uitgebreider hebben kunnen zijn.

Voor nu kunnen we tevreden terugkijken op een geslaagde tentoonstelling die dankzij een aantal bruikleengevers een groot succes genoemd mag worden. Wij danken jullie hartelijk.

Gerrit van Heeswijk

Lezing Bevrijding van Goirle

Op verzoek van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Goirle hield onze voorzitter Jan van Eijck op dinsdag 24 september jl. een lezing over **De Bevrijding van Goirle; waarom moest dat 3 weken duren?** Met een PowerPointpresentatie van ongeveer een uur, schetste hij het Midden- en West-Brabantbreed stokken van het bevrijdingsleger van de geallieerden op de grens met België. Met de nodige details over die laatste 3 weken beschietingen op Goirle met vele burgerslachtoffers als gevolg, maakte hij ook duidelijk waarom dat nog 3 weken duurde, en hoe blij uiteindelijk de Goirlenaren waren met het Engelse leger. De lezing werd goed ontvangen. Jan heeft hem wat uitgebreid met de bevrijding van Tilburg er achteraan en vent hem nog af en toe uit in besloten kring.

Bevrijdingswandeling

Op de zondagen 13 en 20 oktober jl. organiseerde de Heemkundekring een Bevrijdingswandeling door Goirle. Deze wandeling voerde de deelnemers vanaf de Wildacker via de Parallelweg, Fabriekstraat, Spinnerijstraat, Bergstraat, de St. Jan, Kerkstraat, molen De Visscher, Emmastraat, de Mariakapel op de Hovel, het fraterklooster, Kloosterstraat, Dorpsstraat terug naar De Wildacker. Deze wandeling was voorbereid door Joseph Wijdemans, die de eerste wandeling met ca. 20 wandelaars leidde m.b.v. een dikke fotomap van de bezochte locaties. De tweede wandeling o.l.v. Jan van Eijck telde wel 40 belangstellenden, onder wie ook Marian van Boxtel-Vekemans, die bij de kerk vertelde dat zij daar in de schuilkelder van de pastorie geboren was in oktober 1944! Levendige geschiedenis dus! Ook het weer was ons beide zondagen welgezind, zodat we van een geslaagde activiteit kunnen spreken!

Schijnvliegveld De Kiek

Het Heem is als ambassadeur van de Goolse Geheimen ook lid van de Vrienden van De Kiek. Op zaterdag 26 oktober had daar een groots evenement plaats, nl. het plaatsen van een replica-vliegtuig van het type

Messerschmitt-in-cortenstaal, door een heuse Chinook-helikopter. Naar schatting 2000 belangstellenden volgden dit avontuur op Goirles grondgebied!

Er is ook een fraai boek verschenen over Schijnvliegveld De Kiek, van de hand van Bart Beex (Bladel) en uitgegeven door de St. Recreatie & Toerisme Goirle. De geschiedenis van de schijnvliegvelden in Noord-Brabant wordt daarin uit de doeken gedaan, met speciaal de focus op De Kiek. Het is alleszins de moeite waard, kost € 20,- en is verkrijgbaar in de Goirlese Boekhandel!

Documentaire Bevrijding Goirle

De afdeling Goirle van de Bond van Wapenbroeders heeft een speciale documentaire op cd uitgebracht over de *Bevrijding van Goirle in oktober 1944*; duur ca. 45 min. Deze fraaie documentaire is ten doop gehouden op een speciale feestelijke bijeenkomst in CC Jan van Besouw op zaterdag 26 oktober. Op het heem is een cd aanwezig voor belangstellenden!

Jan van Eijck

= Heemberichtjes =

Heemschuur schuilplek voor luiklok



In 2017 kreeg de Heemkundige Kring een telefoontje van Woonstichting Leijstroom met de vraag of wij belangstelling hadden voor een klein luiklokje waarop het jaartal 1751 was af te lezen. Natuurlijk hadden wij belangstelling voor zo'n oud luiklokje temeer omdat we al eens op zoek waren geweest naar een luiklokje dat mogelijk in de grenskapel op Nieuwkerk gehangen heeft.

In een artikel in ons blad "Rond de Schutsboom" (jrg 37, nr. 2, december 2017) geeft Joseph Wijdemans een beschrijving van het klokje en doet hij verslag van zijn onderzoek naar de herkomst van de klok. Dat het in de grenskapel heeft gehangen kunnen we zo goed als zeker uitsluiten maar er is misschien wel een relatie met het klooster op Nieuwkerk.

Het klokje is door de mannen van onze bouw- en onderhoudsgroep (Martin Backx, Peter van Diessen en Theo Giessen) schoongemaakt, van een beugel voorzien en opgehangen onder de overkapping bij de ingang van de heemschuur. Het klokje kan van binnenuit bediend worden en het signaal voor koffiedrinken in de schuur heeft al een paar keer geklonken.

Figuur 6. Laatste hand gelegd aan de ophanging van het luiklokje

De Koerier nr 83, december 2019

Klik hier om [De Koerier nr 83 \(juni 2019\)](#), het kwartaalblad van de stichting Brabants Heem te bekijken.

Reuzennieuwsbrief nr 12, november 2019

Klik hier om de [nieuwsbrief van het Reuzengilde](#) Goirle - Riel te openen.

Afscheid Maria Roosen

Na een jarenlange inzet voor de koffie- en corvee-ploeg van onze heemkundekring, is het tijd geworden voor Maria Roosen om het een tandje kalmer aan te gaan doen! Wij danken Maria voor haar jarenlange, belangeloze inzet. We zullen haar vriendelijke lach en gastvrije hulp node missen! Maar we blijven haar gelukkig tegenkomen bij onze activiteiten, samen met haar man Han. Maria, de bloemen zijn hopelijk goed aangekomen, en nogmaals erg bedankt voor je jarenlange inzet!

Brabant Cloud

Zoals u al in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn we op dit moment bezig om onze digitale archieven over te zetten naar het collectiebeheersysteem Memorix Maior van Erfgoed Brabant. De gegevensbestanden die nu nog op onze eigen computers staan worden binnenkort opgeslagen en bewaard in de Brabant Cloud. Het invoeren van nieuwe gegevens gebeurt vanaf dat moment online en kan op elke computer met een internetverbinding gedaan worden, ook thuis. Via de Brabant Cloud zijn de collecties straks op onze eigen website te

raadplegen. Het bibliotheekbestand en het bestand met de museumcollectie zijn nu overgezet; de migratie van het bidprentjes bestand is onlangs gereed gekomen. Daarna volgen nog de bestanden met de tijdschrift-/kranten-artikelen, de documenten en het foto-bestand.

Onderhoud van het heemerf (vacatures)

Voor het onderhoud van het heemerf kunnen we op dit moment wel wat extra handen gebruiken. Door de inzet van de tuinmannen en -vrouwen zijn de heemtuin en de bloemperken behoorlijk op orde maar voor de normale onderhoudswerkzaamheden van het heemerf, zoals het vrijhouden van de paden, het schoonhouden van de bestrating, het snoeien van bomen en struiken, het verwijderen van bladafval uit de dakgoten etc. komen we mensen tekort. Lijkt het u wat om onze onderhoudsgroep te versterken, loop dan een keer binnen op een donderdag- of zaterdagochtend (dan zijn heemvrijwilligers op allerlei gebied aan het werk) en kunnen we bekijken welke activiteiten u het meest aanspreken.

Samengaan Stichting Steengoed en Heemkundige Kring Goirle

Doordat een aantal bestuursleden van de Stichting Steengoed op korte termijn hun functie neerleggen, komt de continuïteit van de Stichting in gevaar. Bij een besturenoverleg tussen Stichting Steengoed en de Heemkundige Kring (14 oktober jl.) is besloten de activiteiten van Stichting Steengoed voort te zetten onder de vlag van de Heemkundige Kring. Voor de heemkundige kring is meer aandacht voor monumenten een mooie uitbreiding van de zorg voor het erfgoed in de gemeente Goirle-Riel. Omdat de aandacht voor monumenten in de doelstellingen van de Heemkundige Kring slechts zijdelings wordt genoemd, is besloten de statuten aan te passen en de hoofddoelstelling van de Stichting Steengoed toe te voegen aan de doelstellingen van de Heemkundige Kring. Per 1 januari zou de nieuwe situatie in kunnen gaan.

= Nieuwe titels bibliotheek =

In de afgelopen periode (augustus – november) konden we de volgende titels aan de bibliotheek toevoegen:

- Schijnvliegveld de Kiek in verhaal & beeld. Bart Beex.
- Een dag in Uwe voorhoven. De Hervormde Gemeente Tilburg en Goirle: 1629-2004. Pim vd Kuijlen & Erik Mentink.
- Het gezicht van Gestel. Gijzelaars van Beekvliet 1942-1944. Geschilderd door Karel van Veen. Yve de Vries.
- Antonius Crols en Hendrik v.d. Sande, 2 Goirlenaren als pastoor van Bavel. Jef van Gils.

= Schenkingen =

In de afgelopen periode (augustus – november) kregen we weer verschillende schenkingen. We noemen hier:

- kleding concentratiekamp (W. van Gestel).
- Div. papieren en foto's betreffende Goirle (J. Brock).
- Dorsvlegel (H. Schlamann).
- Distributie bonnen. (C. le Coq).
- Foto's opgraving houten waterput bij Rillaerse Baan (C. le Coq).
- Blikje van Canadese militairen uit 1944.
- Tekening van kadastraal plan 1947 door J. Wagemakers (J. Kloks).
- Enkele boeken van lagere school voor onderwijshoekje.

= Agenda =

17 december 2019:	Kerstviering; 19.30 uur in de Kapel van CC Jan van Besouw
21 december 2019:	Kerstvertellingen in de Heemtschuur
6 januari 2020:	Driekoningen zingen
28 januari 2020:	Excursie Provinciehuis Den Bosch
februari 2020:	Lezing over Landgoederen
maart 2020:	Lezing (In behandeling)
april 2020:	Excursie Loc Hal Tilburg
mei 2020:	Excursie kruidentuin Postel

- Ω -